

Nyhedsbrev

Nhakas Venner

7. maj 2015

Nr. 1.

Bob Dzeres besøg i Danmark, april 2015.

'Nhakas Venner' har haft besøg af Bob fra den zimbabwiske søsterorganisation 'Nhaka Afrikan Worldview Trust' som vi støtter.

Det har været fantastisk fint for mange af os at være sammen med Bob og rørende for ham, at opleve den solide opbakning der er til hans/NAW's arbejde med at mobilisere de fattige, der bor i området omkring Manica Bridge i det østlige Zimbabwe. En mobilisering, som går ud på at være fælles om at dyrke grønsager og lave en produktion, som kan sælges, at opbygge et kulturcenter og udvikle en form for alternativ undervisning samt at øge forståelsen for den zimbabwianske kulturarv og viden om naturen - og, som vi er en del af, at styrke den internationale solidaritet.

Selvom Bob først og fremmest var her af familieårsager, da han har to døtre i Danmark, var der alligevel meget tid til arrangementer i forhold til foreningen.

Højdepunktet var vores generalforsamling d.18. april, som både indeholdt et oplæg



fra Bob om Nhaka-projektet i Zimbabwe og selve generalforsamlingen. Vi var over 30 personer samlet i Michael og Kari-



Bentes lejlighed ved Nørreport og selvom pladsen var lidt trang var stemningen høj.

Der blev sunget flere af de kraftfulde sange fra tiden omkring befrielseskrigen i Zimbabwe og snakket på kryds og tværs under en velarrangeret buffet efter mødet. Nogle af os var dagen efter til Bobs fødselsdagsfest, som blev holdt hos familien i Holte og den var ikke mindre stemningsfuld.

Derudover har Bob været på skolebesøg både på Sjælland, Fyn og i Jylland.

På den store kommuneskole i Ringkøbing, holdt Bob oplæg og instruerede sange i to fjerdeklasser og en sjetteklasse.

På Fyn og Sjælland var Bob på to efterskoler, hvor han ud over oplæggene,



instruerede i sang og gummistøvledans. Flakkebjerg Efterskole og Fåborgegnens Efterskole er steder, hvor Bob er meget velkommen tilbage, næste gang vi arrangerer et besøg.



Både for Bob og for os i bestyrelsen, har det været en stor fornøjelse at være i kontakt med så mange i løbet af besøget, både i forhold til foreningen og de forskellige arrangementer, der har været. Det viser at der er stor interesse for at være med til at støtte det arbejde vi gør i 'Nhakas Venner' for at hjælpe mennesker i Zimbabwe.



Der er også lavet andre kontakter under Bobs besøg, som vi skal følge op på, bl.a. med FLOW (Teater og musik-HF i Odense) og AWE (som er et internationalt pædagogisk forum).



Giv en donation til projekterne i Zimbabwe: **Bankkontonr. 1551 – 11170765**

Bliv medlem!!!

Nhakas Venner vil gerne være flere medlemmer, dels fordi vi gerne vil være flere, der støtter projekterne i Manica Bridge i Zimbabwe, men også for at kvalificere os til at kunne blive medlem af CISU for der igennem at blive en del af et netværk, hvor vi bl.a. kan søge om projektmidler.

Skriv til Nhakas Venner på mail@nhakas-venner.dk og meld dig ind i støtteforeningen. Det koster 100 kr. om året at være medlem.

Læs mere om arbejdet i Nhakas Venner på www.nhakas-venner.dk

Kort om Zimbabwe

Zimbabwe er stadigvæk det smukke land som mange af os oplevede efter befrielsen i begyndelsen af 1980'erne.



Dengang var det kendt som kornkammeret for hele Det sydlige Afrika og af nogen betegnet som "kronjuvelen" i det britiske koloniimperium med sin velfungerende administration og infrastruktur, som englænderne gav slip på ved selvstændigheden.

1980'erne: Forventningerne var store, der blev bygget klinikker og skoler og den brede del af befolkningen oplevede en markant velstandsstigning i forhold til kolonitiden. Zimbabwe var den vestlige verdens darling og udenlandske firmaer investerede rundhåndet, fordi de øjnede muligheden for en god indtjening.



1990erne: Verdensbanken stillede krav til mange udviklingslande om en strukturtilpasning, der indebar liberalisering af de nationale økonomier, mere åbenhed for udenlandske investeringer, minimal beskatning og udlicitering af offentlig

virksomhed, som betingelse for fortsat at give lån. Den velfærdsudvikling, der havde været i gang i Zimbabwe blev rullet tilbage, befolkningen fik reduceret købekraften, og udenlandske firmaer begyndte at trække deres investeringer tilbage samtidig med at kritikken af politikerne voksede.

2000: Det regerende parti ZANU-PF med Robert Mugabe i spidsen, var presset af den manglende tilslutning og gjorde alt for at beholde magten. Man prøvede med alle midler at svække oppositionen.



2003: Det regerende parti ZANU-PF beholdt magten og da Mugabe nogle år senere havde Tsvangirai som udfordrer ved præsidentvalget, argumenterede partiet for at de fattige skulle overtage de hvides jord. Mange hvide måtte forlade deres farme, og den vestlige verden indførte sanktioner og rejseforbud overfor de ledende politikere, hvilket øgede den katastrofale udvikling indenfor økonomien. Det meste af den konfiskerede jord blev overtaget af partifolk, men det hævdes også, at mere end en halv million mennesker fik glæde af den jord der rent faktisk blev fordelt. Store dele af det internationale samfund med den vestlige verden i spidsen, nægtede at samarbejde med Mugabe der genvandt præsidentposten.

I Afrika derimod steg hans popularitet, fordi mange syntes at han havde sagt fra i forhold til kolonialismen. Han blev betragtet

som en frihedshelt og har i dag næsten ikonagtig status syd for Sahara.

2008 - 2013: Samlingsregering. ZANU pf blev presset af nabolandene til at samarbejde med oppositionen og der blev dannet en regering med Tsvangirai som statsminister og Mugabe som præsident.

2008: Den amerikanske dollar blev indført som gældende valuta og der skete en bedring af økonomien i byerne, men på landet fortsatte en dollarløs bytteøkonomi.



2013: Ved valget fik Mugabe befæstet sin position som præsiden, efter at have været landsfader i mere end 30 år, og det gamle regeringsparti havde igen over 2/3 af stemmerne. Mange mente der igen var begået valgfusk, men uden at overdreven vold og overgreb kunne rapporteres denne gang.



2015: Den politiske situation er tilsyneladende helt fastfrosset og de gamle ledere er tilbage ved magten.

Der har været spekulationer om hvor længe den nuværende ledelse kan fortsætte. Der er flere fraktioner indenfor det regerende parti, som ønsker at komme til magten og et militærkup er også en mulighed, men da ZANU pf har været regeringsparti i årtier, har partiapparatet forgreninger ud i de mindste dele af samfundet, så et systemskifte er der ikke umiddelbart udsigt til.

Donér din brugte mobiltelefon!!

Der er brug for mobiltelefoner på projektet i Zimbabwe til kommunikation og overførsel af penge. Har du en eller flere aflagte telefoner, som stadig virker, så kontakt Bent Koluda på bent@koluda.dk eller SMS 40 53 27 29

Mange hilsner

Nhakas Venner

v/formand Anna Hempel, mail@nhakas-venner.dk, www.nhakas-venner.dk